

Op twee slakken

Twee slakken waren al sinds jaren  
op weg van Groningen naar Haren.  
Ten slotte kwam geheel ontdaan  
de oudste aan het eindpunt aan.  
Hij slikte en sprak diep bewogen:  
'Mijn broer is uit de bocht gevlogen.'

*Kees Stip*