

Portretje

zij heeft mij getekend
in enkele lijnen stond ik
op papier
daarna heeft zij mij ingekleurd
rode jas en blauwe broek
de haren geel
eindelijk was ik klaar
werd ik het leven
een bloem op elke groene spriet
de vogel tussen blauwe strepen
met roze hartjes aan de hemel

Hennie van Ee