

Sannie's Snoeppaleis

Het goed en kwaad werd erin geranseld
door mannen met borden, mannen met baarden
in grijze gewaden met zwemen van zwart
De waarheid van kansel en klaslokaal
trok een scherpe lijn door ons volgzame leven
het rechte pad dat wij moesten gaan
De overerfde zonde werd dagelijks bevestigd
zwart-witte eenvoud gewezen met gezag
Enkel op zaterdag was er geen preek
dan haalden we adem en toverballen
drie voor een stuiver los in de hand

Are Meije